

»» KAJAKVATTEN FÖR FYRA ÅRSTIDER



VINTER

Skärgården utanför Grebbestad och Fjällbacka är Bohuskustens örikaste avsnitt. Här finns en stor del av kustens omkring 8 000 öar – från små skär och kobbar till bebyggda och obebodda öar med strandängar och skogar. Detta gör den här delen av kusten till ett av världens bästa kajakvatten.

LUGNA VATTEN TILL DE YTTERSTA SKÄREN

Här hittar nybörjare och proffs båda lugna vatten och tuffa utmaningar. Det finns inget jobbigt tidvatten och inga farliga strömmar. Öarna ger bra skydd mot vind och sjö – även en nybörjare kan ta sig till de yttersta skären och få uppleva den obrutna horisonten från kajaken.

För den erfarna finns flera utmaningar, som till exempel passagen utanför Tjurpannan. När sydvästen ligger på här blir vattnet en häxkittel med brytande sjöar överallt. Men i lugnt väder är det en fin led som leder till en fantastisk skärgård förbi Kalvö och Lindö upp till Kosterhavet och den marina nationalparken.

KRITVITA STRÄNDER

Tar du istället den smala leden genom Havstensund direkt efter Tjurpannan kommer du till Sannäsfjorden med sina berömda ostronbankar. Plocka bara inga ostron, det får bara innehavaren av vattenrättigheterna göra! Fortsätter du förbi Sannäsfjorden kommer du till de långgrunda vattnen mellan Resö och Rossö. Här hittar du öar med kritvita sandstränder som i Söderhavet. Tar du vägen söderut från Grebbestad kommer du till Fjällbackas skärgård. Här finns ett myller av små och stora öar, laguner och passager där bara en kajak kan ta sig fram.





SOMMAR



HÖST



VÅR

PADDLA HELA ÅRET

Vill du se skärgården från en annan sida ska du testa vinterpaddling. Glid fram i magiskt vinterljus mellan snöpuvrade skär, ensam bland alkeungar, sillgrisslor och sälar. Tänk bara på att klä dig rätt med bland annat torrdräkt.

Tycker du vintern verkar för utmanande kan vi rekommendera vår och höst. Upplev när naturen vaknar upp efter vintern eller går i vila efter sommaren. I augusti och september är vattnet fortfarande någorlunda varmt och att paddla i mareld en mörk kväll är något alldeles extra.

KAJAKUTHYRNING OCH KURSER I GREBBESTAD

En kurs är en bra investering, framförallt om du är nybörjare. Det går både fortare och enklare än att bara hoppa i kajaken och lära av misstagen. Med rätt paddlingsteknik spar du dessutom på krafterna och skonar kroppen. På kurserna får du också träna kapsejsning för att vara trygg och säker i alla situationer.



www.kajakcenter.com
www.skargardsidyllen.se